



W E M

WORLD WIDE EMPATHY FOR MEDICS

Wereldwijde empathie voor medici

WWW.WEM.ICU

Is een manier om eerstelijns medisch personeel te koppelen aan een empathische luisteraar. We hopen dat de hier aangeboden service zal groeien om 24 uur per dag ondersteuning te bieden, over alle continenten en vele talen te bestrijken. Zoek uit wie er online is, en maak contact met iemand die klaar staat om te luisteren aan de andere kant van de telefoon.

Want onze medische staf heeft ook zorg nodig!

We willen niet dat iemand zich alleen voelt of te overweldigd naar huis gaat om nog te genieten van momenten met dierbaren. De eenvoudigste vorm van menselijk contact wordt aangeboden.

Luisteren en gehoord worden!

Praten, delen en ontvangen worden heeft een enorme waarde. Tijd om alle dokters te verzorgen door een getuige, een verzorger en hun zorgen een rustplaats te geven. De persoon aan de andere kant van de lijn kan mogelijk niets aan de situatie doen, maar hij luistert wel en stelt de beller in staat de last die hij draagt te verlichten, waardoor er ruimte ontstaat voor een blijvende zorgcyclus.

Artsen, verpleegkundigen, paramedici en vele andere eerstelijnsmedewerkers - we weten dat velen van jullie hartverscheurende tijden hebben en zullen meemaken. Deze service ondersteunt jullie om verbinding te maken met een luisteraar. Iemand om mee te praten. Dit is het moment voor ons allemaal om samen te komen en te bieden wat we kunnen om jullie vast te houden net omdat jullie zoveel vasthouden voor ons.

Er kan een ruimte worden gecreëerd tussen twee mensen - de luisteraar en de spreker. Deze ruimte is niet veroordelend en verwelkomt jou zoals je bent. Dit zijn twee mensen die elkaar gewoon ontmoeten en samen zijn. Dit is een ruimte voor jou om gewoon te zijn en de woorden te laten vloeien over wat je hebt gezien, welke beslissingen je hebt moeten nemen, de moeilijke gesprekken die je hebt gehad.

Wij zijn een groep mensen van over de hele wereld die een diepe vorm van meelevend luisteren beoefenen. We noemen het empathie en het is geïnspireerd door onvoorwaardelijk positief aanzien, niet-veroordelende ruimte, warmte en aanwezigheid. We zijn allemaal getraind om ruimte voor elkaar te houden. Velen van ons oefenen al vele jaren in scholen, gevangenissen, ziekenhuizen, binnen onze eigen families en sommigen van ons hebben één-op-één cliënten. We bieden dit in dienst van het geheel, onze onderling afhankelijke systemen en onze onderlinge verbondenheid op dit moment.

Dit is geen therapie, maar het zal therapeutisch zijn. Er is zelfs geen vereiste om te spreken of op een andere manier te verschijnen dan hoe je zelf bent. Alle oproepen zijn vertrouwelijk. Gebruik de service één keer of zo vaak als je wilt.

De logistiek en coördinatie wordt gecentraliseerd bij Blabla – Huis voor verbinding, een opleidings- en therapiecentrum in Verbindende Communicatie) i.s.m. een aantal internationale collega's. Bij inhoudelijke en praktische vragen kan u terecht bij Corrylaura Van Bladel die de coördinatie van dit project op zich neemt (tel. +32 486234257).

De professionals worden door uitnodiging toegevoegd zodat geen ongekende, onbevoegde personen kunnen solliciteren als listener.

Op die manier hopen we de volgende weken/maanden, zo lang als nodig, onze mensen in de eerste lijn te ondersteunen in de hartverscheurende situaties die ze onvermijdelijk tegemoet gaan.

Help ons a.u.b. dit bericht massaal te verspreiden zodat mensen deze hulplijn zullen weten te vinden op momenten dat ze het nodig hebben! **Onze collega's therapeuten doen dit op vrijwillige basis, aub voel u vrij om een donatie te doen.**

Warme en Solidaire groeten,
Dr Luc Peetermans

WWW.WEM.ICU